

2013 års buss resa med Hertz och Johans resebyrå

Vi startar vår resa från TH huset tisdag 14 maj, säkert rattat av vår chaufför Johan.

Första stopp i Herbeta för macka och kaffe.

Sedan mot Gränna och vandrarhemmet Strandterrassen.

15.15 bär det av via färja till Visingsö där två vagnar (remmalag) väntar på oss. Första till örtagården och sedan till Kumlaby kyrka. Tyvärr en kommunikationsmiss från Turistbyrån. Kyrkan var stängd, så efter ett varv på kyrkogården styrde vi åter till hamnen och en utsökt middag på pensionat Solbacken innan vi tog båten åter till Strandterrassen och Gränna hamn. Det var ett kyligt gäng som med glädje intog vår middag efter ca 2 timmar i 8 grader med sol och regn, och mest av den senare varan. Naturen på Visingsö bjöd oss på de mest fantastiska vår färger, bok, vitsippor m m.

Onsdag 15 maj

Efter en utsökt frukost på vandrarhemmet vandrade vi efter Vätterns strand mot Gyllne Uttern, som syns av bilderna så vart de flesta (varma) kläderna använda. Efter tips från Birgitta besökte vi Rottne by. Dagen innan hade reseledaren varit och sprungit dagens väg så vi säkert skulle hitta (jag visste då inte att Birgitta har bott i Gränna några år). Även där (Rottne) var det Per Brahe som varit byggherre, fanns sex kvarnar och diverse verkstäder från starten.

Efter en vandring på ca 8 km kom solen och därefter en jättefin räckmacka på Gränna Berget.

Stärka av mackan och solen skred vi ned från berget till Gränna museum där vi hade en guidad visning från 14.00

Sedan var det fria aktiviteter till middag på vandrarhemmet. Vid middagen avtackades (trots risken med ännu en dags oväntade aktiviteter) Johan och Bosse. Man kan se på bilderna en reseledare med något blanka ögon.

Torsdag 16 maj

Ny frukost (och en natt med välsorda dörrar).

Vid ca 09.00 tiden ställde reseledaren upp oss framför bussen för ett gruppkort.

Sedan körde Johan oss med säker hand mot Motala och en vandring utefter Göta Kanal. Vi tog dock innan dess en avstickare via Omberg och Stockelycke för att visa lite av det vi såg förra året. Vart också en kort stopp vid Ellen Key Strand.

I Motala parkerade Johans bussen vid rest. Nostalegi där vi senare skulle inta en bokad lunch. Vi fick en vacker vandring utefter Göta kanal i bästa vår/sommar värme. Vandringen skulle vara 2 km (snarare 3 km) upp till Motala Verkstad och förbi Baltzar von Platens grav. Gunilla tyckte dock vandringen var väl kort så hon tog en extra sväng via Motala Järnvägsstation.

Efter ånyo en fin måltid styrde Johan bussen till Medevi Brunn där vi fick en timma för egna vandringar i den vackra omgivningen. Hans lät oss smacka på brunns vattnet.

Efter detta hade vi den sista planerade aktiviteten, guidad visning på Övralid (Verner Von Heidenstam).

Sedan satte sig gänget åter i bussen för hemfärd. I alla fall var reseledaren något spak, så spak att han glömde betala. Han kom på det först efter en timma i bussen (kommer hem en faktura, efter ett samtal i fredags)

Bosse H