

Resan till Dalmatien 1 – 8 maj 2018

Tisdag 1 maj – Avresa

Vi var 27 förväntansfulla resenärer som på morgonen träffades på Arlanda, checkade in oss och gick till gaten, varifrån Norwegians flight skulle ta oss till Dubrovnik. Vi hann med en fika innan det var dags att gå ombord. Vi startade lite sena men flög in tiden och landade ca 12.30 på Dubrovniks flygplats. Sol och varmt väder välkomnade oss.

Där mötte vår guide Zlatko Papac oss samt vår bussförare Tony med bussen. När alla var inräknade på bussen, for vi in till Dubrovniks historiska centrum, som är ett världsarv. Vi gick in genom en av ringmurens gamla portar och till restaurang Kino i en charmig gränd, där Zlatko hade bokat bord för lunch.

Efter lunchen gjorde vi en guidad rundvandring, och gick den långa och breda gågatan Stradun, som går rakt igenom gamla stan och kantas av vackra palats, kyrkor, butiker och caféer. Vi gjorde stopp vid och fick information om en del av de vackra sevärdheterna, som t ex Sponzapalatset, Rektorspalatset och den vackra katedralen. Zlatko berättade att Dubrovnik drabbades av en fruktansvärd jordbävning 1667, som då dödade 2.500 stadsbor och förstörde många viktiga byggnader.

Därefter startade vi resan utefter den vackra kustvägen, och kunde snabbt passera gränskontrollen genom Bosnien-Hercegovinas landremsa ut mot kusten. Vi gjorde sedan ett stopp vid ett hotell med Super Market, där vi kunde handla vatten mm innan vi for vidare. Zlatko visade oss den höga och dramatiska bergskedjan Biokovo, som reser sig högt ovanför kustvägen på höger sida ända fram till och förbi Podgora.

Vid 19.30-tiden var vi framme vid vårt hotell – Medora Auri Beach Resort. Vi fick lämna våra resväskor i receptionen och serverades en välkomstskål ute på balkongen. Vi fick våra rum, som samtliga låg i en angränsande byggnad, gick dit och fick våra resväskor levererade samt hann kolla in den fina utsikten från balkongen. Så var det dags för kvällens middagsbuffé i hotellrestaurangen. Det var mycket mat att välja på och gott. Väl tillbaka på rummet packade vi upp och gjorde oss hemmastadda, ganska så trötta efter en lång dag.

Onsdag 2 maj

Vi vaknade till en varm, solig och klar dag. Gick upp till den goda frukosten och åter till rummet för att packa lite inför dagens utflykt. Vår andra guide, Marija Begic, tog denna dag emot oss vid bussen och räknade in oss alla. Vi for upp i landet mot Imotski, där vi stannade vid Blå insjön samt den Röda sjön. Fantastisk utsikt därifrån ner mot de djupt liggande insjöarna. Marija berättade om sitt liv, sin familj och sin tid i Sverige.

Därefter for vi vidare till familjen Grabovacs vingård i Prolozak, där Milan Grabovac tog emot oss med en välkomstgrappa med tilltugg. Han berättade om deras vinproduktion sedan långt tillbaka. Vi besökte vinkällaren, där han visade oss framställningen av deras mousserande vin. Efter det var det dags att ta plats vid dukade bord för vinprovning med lunch. Vi fick prova 5 st av deras olika viner, som serverades till goda dalmatiska maträtter. Vi hade också möjlighet att köpa med oss vin hem. Tillbaka vid hotellet på eftermiddagen blev det tillfälle till sol och härligt bad i Adriatiska havet samt sedan ett glas vin på balkongen, innan vi träffades för kvällens middag i hotellrestaurangen.

Då kvällen var varm och skön tog vi en promenad efter middagen på strandpromenaden, bortåt i Podgora och satte oss sedan en stund i ”vår” bar Indigo innan det var läggdags.

Torsdag 3 maj

Idag var det tidig väckning och frukost, sedan avfärd för dagens utflykt till Bosnien-Hercegovina och Mostar, med Zlatko som guide. På vägen gjorde vi först ett stopp vid den vackra naturparken Hutovo Blato, där vi fick göra en härlig båttur på kanalerna och spana efter fåglar. Därefter stannade vi vid den lilla medeltida staden Pocitelj, med sina gamla orientaliska byggnader. Vi vandrade upp till den vackra moskén, som ligger högt. Där berättade Zlatko om Bosnien-Hercegovinas olika historiska skeden.

Vi åkte vidare upp till Mostar och vandrade där ner genom gamla stan och över den berömda bron Stari Most, som bombades under senaste kriget men nu är återuppförd i ursprungligt skick. På restaurang Labirint, med utsikt upp mot bron, var det dukat för en god trerätters lunch med vin. Vår lokala guide Jasmina, som talade norska, mötte sedan upp och tog oss med på en liten rundvandring och berättade om vad som hänt i Mostar under balkankriget. Det mesta är återuppbyggt med varsam hand, bl a med bistånd från Sverige. Vi hade därefter lite egen tid men samlades snart för att gå tillbaka till bussen. Då kom en rejäl regnskur.

Dagen avslutades med middag på vingården Udovine utanför Mostar. Där fick vi först prova två olika sorter grappa, sedan rött och vitt vin med tillbehör, efter det serverades en trerätters middag med goda lokala maträtter. Därefter återfärd till Kroatien och hemkomst till hotellet ganska sent.

Fredag 4 maj

Idag hade vi sovmorgon och kunde ta det lite lugnt. Efter frukosten var vi några som tog en promenad utefter strandvägen bort till Podgoras båthamn. Det var mycket varmt och soligt. Vi gick långt upp i byn för att söka ett café, men fann inga där, utan återvände ner till ett av strandpromenadens alla caféer och beställde juice och glass.

Åter till hotellrummet gjorde vi oss sedan klara för avfärd tillsammans med Marija till byn Brist för olivoljeprovning, lite söderut vid kusten. Där mötte Josko Veza oss vid bussen och tog oss ner till familjens hotell Franka vid stranden, där det var uppdukat för provsmakning av deras olivoljor samt diverse dalmatiska godsaker. Josko berättade om de olika sorterna olivolja och framställningen av dem och vi fick smaka på tre av deras olivoljor. Marija berättade att han framställer de finaste olivoljorna och har vunnit mycken uppmärksamhet och många priser i Kroatien för dem. Givetvis hade vi möjlighet att köpa med oss hem av godsakerna.

Innan det var dags för kvällens middag på hotellet, gick vi gick ner till baren Indigo och tog var sin cocktail. Zlatko kom förbi och kollade upp hur många av oss som ville delta i morgondagens utflykt till Trogir och Split samt Owe presenterade kort nästa års resa, varefter vi gick upp till middagen. Vi avslutade sedan kvällen med en skön promenad utefter strandvägen innan läggdags.

Lördag 5 maj

Vi fick stiga upp tidigare idag för dagens frukost och avfärd till Trogir och Split, som vi gjorde tillsammans med Marija. Vi for uppåt utefter kusten mot Trogir, som är ett världsarv och en pärla på den dalmatiska kusten. Bussen parkerades utanför gamla stan och Marija gick med oss in i de smala gränderna. Vi stannade vid den pampiga S:t Laurentius katedral (kallas Johanskatedralen av alla boende där) med sin vackert utsmyckade port från 1200-talet. Tvärs över torget besökte vi Loggian och klocktornet från 1300-talet, är nu minnesplats över alla Trogirbor, som stupat eller försvunnit under senaste kriget. Loggian fungerade då som domstol, utanför på väggen fanns kedjor

med ringar, där man kedjade fast de dömda i händerna. Vi stannade där för att lyssna på vacker a capellasång av fyra skönsjungande män, mycket njutbart.

Marija tog oss sedan till en restaurang inne i en gränd – Pizzeria Mirkec – där bord var reserverade för lunch, varefter vi sedan gick tillbaka till bussen för vidare färd till Split.

Där visade Marija oss först en modell av palatset som den romerska kejsaren Diocletianus lät bygga i slutet av 200-talet e.Kr. Palatset är ett världsarv. Det har fyra portvalv, ett åt varje väderstreck, och vi gick in genom Bronsporten och upp genom den mäktiga källaren, där allt är ursprungligt. Sedan vidare upp till kejsarens privata del. Såg fina mosaikgolv och vackert murade valv med originaltegel. Inom palatsets väggar bor och lever människor än idag och där finns många butiker, barer, caféer och konsthandlare. Vi stannade till slut vid den ståtliga romanska kyrkan, S:t Dominus katedral. Efter det fick vi egen tid att strosa runt i de charmiga gränderna, innan vi återsamlades utanför palatset inför hemfärden till Podgora.

Vi gick till våra rum för att fräscha upp oss och sedan till middagen på hotellet. Vi plockade mat från buffén och avslutade med en god desserttallrik. Åskan och regnet drog igång på allvar. Efter middagen gick vi upp till hotellbaren vid receptionen och avslutade kvällen med en god drink.

Söndag 6 maj

Vi vaknade till soligt och klart väder igen, men något svalare. Åt lite tidigare frukost och begav oss till bussen, där Zlatko väntade in oss för dagens utflykt mot Neretvadeltat. Där anlade romarna staden Naronas 200 år f.Kr. 800 år senare angreps den, förstördes och glömdes. I slutet av 1800-talet återupptäcktes staden och grävdes ut. Vi besökte Naronas arkeologiska museum i byn Vid och fick där en guidad rundvandring bland alla murlämningar och fornfynd.

Därefter åkte vi ner till deltats kanaler och blev mottagna av två musikanter och båtsmän, som tog oss med ut på kanalerna med båtar till fin sång och musik. Kanalerna kantas av stora odlingsområden med väldoftande mandarinträd, citron- och apelsinträd samt jordgubbsodlingar. Senare närmade vi oss restaurangen Villa Neretva, som ligger fint invid flodstranden. Ägaren och personalen tog emot oss, vi hoppade iland och visades upp till fint dukade lunchbord. Våra musiker spelade och sjöng medan vi serverades en god buljungsoppa med bröd, sen en för området traditionell fiskgryta bestående av ål, fisk och grodlår i en mustig tomatås med polenta och till dessert en bit jordgubbstårta. Restaurangen har för vana att bland gästerna utse en Kung och Drottning av Neretva och valde Britt-Louise och Henning, som förärades varsin krona och trevlig liten groda som minnesgåva.

Efter det bröt vi upp och båtarna tog oss tillbaka till bussens parkeringsplats, medan musikanterna spelade och sjöng och det var en härlig stämning. Vi återvände hem till Podgora och några gick ner till havet för ett bad. Vi gjorde oss klara och gick tidigare ner till baren Indigo för en drink. Alla mötte upp där och vi gick sedan gemensamt upp till restaurangen för kvällens middag.

Därefter blev det besök ute på terrassen vid receptionen medan solen gick ner i havet. Dit ut kom en magiker/fransman som underhöll oss med ett kul program med trolleriattiraljer. Några i vårt gäng valdes ut att medverka i föreställningen. Efter det var det dags för hemgång och sovdags.

Måndag 7 maj

Idag blev det en lugn morgon, för vi skulle inte åka iväg på dagens utflykt förrän vid 10. Planen var att de som ville skulle göra en vandring högt uppe ovanför Makarska, mot naturparken Biokovo och

sedan ner till Makarska. Vi kunde också välja att stanna hemma i Podgora eller följa med bussen och tillbringa ett par timmar i Makarska och sedan invänta vandrargänget som kom tillbaka.

Vi blev 14 st som åkte upp och steg av bussen i byn Veliko Brdo. Fin utsikt därifrån. Med fulla vattenflaskor startade vi vår vandring brant uppåt mot berget och sedan längs med på bra väg. Marija visade oss och berättade om fikonsträd, blommande olivträd och granatäppleträd, valnötsträd mm samt olika kryddörter och vackra blommor som växer vilt samt odlingar på terrasser längs vägen. Vi pausade ofta för att dricka vatten för det var väldigt varmt. Väl framme i Makarska gamla by, tog vi en behövlig vilopaus i skuggan och fick kallt kaffe, goda croissanter samt jordgubbar av Marija att kalasa på. Därefter startade vi vandringen brant ner till kusten och Makarska, där de övriga samt bussen väntade på oss. Det blev en härlig vandring på ca 9 km.

Hemkomna till hotellet blev det självklart ett svalkande bad i havet innan vi gjorde oss klara för vår sista middag. Vi träffades alla, även Zlatko och Marija, på Indigo för en drink innan middagen och gick sedan i samlad trupp strandpromenaden bort. Vid fiskrestaurangen Nota Bene välkomnades vi med fin musik samt en grappa och placerade oss vid vackert dukade bord. Vi bjöds på en god fyra-rätters middag med vin samt sång- och musikunderhållning och a capellasång av fyra musikanter. De spelade och sjöng fint och vi fick också höra välkända gamla godingar från förr.

Owe tackade våra fantastiska guider Marija och Zlatko för deras fina insatser under vår härliga vecka och sa att de ska få en present från oss alla när den kommande andra resan avslutas. Sedan tackade Birgitta Humble Owe för fint reseledarskap och överlämnade en present som tack från oss alla. Det var vackra skålar för snacks och andra drinktillbehör hon hade köpt när vi var i Mostar.

Vi bröt upp från en mycket god och trivsamt middag, tog farväl av vår fantastiska guide Marija och vandrade hemåt i sköna kvällen för att packa inför hemresan.

Tisdag 8 maj – Hemresa

Det var tidig uppstigning idag, vi packade ihop det sista, ställde ut våra resväskor utanför dörren och gick upp för vår extratidiga frukost. Satt ute på balkongen och åt och njöt en sista gång av den otroligt vackra havsutsikten.

Därefter checkade vi ut från hotellet och samlades vid bussen för avfärd. Zlatko var med oss på bussen och berättade om sitt tidigare liv i Bosnien och om alla år han bott i Sverige samt om återvändandet till gamla hemlandet samt sitt nuvarande fina liv där med fru och liten son. Vi gjorde ett kort stopp vid det hotell och Super Market vi stannat vid tidigare.

Vi var snart vid flygplatsen i Dubrovnik, där incheckningen gick snabbt och smidigt. Vi tog farväl och tackade Zlatko för allt intressant han berättat för oss under veckan och passerade sedan säkerhetskontrollen. Handlade lite godsaker i Taxfreebutiken och hann med en fika innan det var dags att gå till vår gate och ombord. Vi fick nästan alla samma platser på hemvägen som vi hade på utresan. Vi startade, lämnade Kroatien och kom iväg i tid.

Vi landade sedan på Arlanda i härligt sommarväder, fick våra resväskor och sa tack och hej då till varandra. Alla var överens om att vi haft en helt underbar och trevlig vecka i Dalmatien.

2018-05-18

Birgitta Kassmo