

Resan till Dalmatien 15 - 22 maj 2018

Tisdag 15 maj

Vi var 17 personer plus Mona från Reseskaparna, som åkte iväg på denna andra resa till Dalmatien.

Eftersom vi har gjort i princip samma program som första gruppen kommer jag bara att skriva om det som skiljer sig från Birgitta Kassmos berättelse.

Vi skulle ha startat från Arlanda 9.30 men fick meddelande om att med anledning av att vi var försenade så kapten att han inte visste när vi skulle komma i väg. Det blev tydligen en lucka och 10.30 lämnar vi svensk mark.

13.10 landade vi i ett mulet Dubrovnik så man hade lyckats köra in en del tid.

Vår guide Zlatko Papac och bussförare Tony mötte också oss och färden gick nu till Duvbrovnik.

Ingen av oss var hungrig så vi gjorde rundvandringen på en gång.

Därefter fick vi lite egen tid.

Sedan fortsatte vi mot Podgora, men på grund av stopp på vägen (en oljebil - tror jag - blockerade vägen i båda riktningar) blev vi försenade men kom till hotellet Medora Auri Beach Resort i Podgora ca 20.30.

Vi hade en hel del regn på väg mot Podgora.

Vi fick våra väskor och ställde dem i receptionen och gick till matsalen och åt middag.

Mycket mat och god mat!

Efter maten gick vi till våra rum och packade upp och gick sedan ner och tog en drink tillsammans med några av våra kamrater.

Därefter var det natti natti!

Onsdag 16 maj

Vädret var halvklart och vi kunde äta frukost i lugn och ro då vi inte skulle träffas förrän 10.30.

Vi tog en promenad på strandpromenaden och handlade vatten och vykort.

I dag hade vi som guide Marija Begic och gjorde samma resa som grupp ett förutom att vi gjorde ett stopp vid en canjon/ ravin som var helt fantastisk.



När vi kom till hotellet kom Zlatko och informerade om morgondagen. Middag och så småningom Natti natti!

Torsdag 17 maj sol

Denna dag var vårt program det samma som grupp ett.

Fredag 18 maj halvklart och sol
Denna dag var också programmet som grupp ett.

Lördag 19 maj sol
I dag åkte fem av våra kamrater med Zlatko till Trogir och Split.
Övriga i gänget roade sej på egen hand.

Söndag 20 maj sol
Program som grupp ett förutom att vi hade turen att se flera fåglar bland annat vita hägrar!



I vår grupp var det Ann-Louise och Göran som blev utvalda till kung och drottning av Neretva.



Måndag 21 maj mulet på morgonen och sedan sol
I dag åkte vi med Zlatko till Makarska och fick besöka Gröna Marknaden en liten stund.
Vi fortsatte till en bar där Zlatko bjöd oss på fika.
Några stannade kvar och hade egen tid. Vi övriga gick en promenad med Zlatko på en halvö där St Peter stod staty.
Sedan fick vi egen tid och gå omkring och göra vad vi ville.
På kvällen hade också vi avskedsmiddag på Nota Bene.
Avtackning av Zlatko och Marija, fyrrättersmiddag, musik och även dans.
Zlatko fick tre olika årgångar whisky.



Marija fick sin kardemumma, gravlax, mandelpotatis och en burk surströmming.
Gåvorna blev uppskattade av båda!



Även vi tog adjö av Marija.

Tisdag 22 maj mulet

Även här är programmet som grupp ett.

Vi hade inte lika varmt som grupp ett.

Vår grupp var som grupp mycket nöjda med denna underbara resa.



2018-05-24
Marianne Rodin